

# Kiliaen van Rensselaer

Van Rensselaer werd geboren in Hasselt, toen zijn vader, een hopman in het Staatse leger, daar gelegerd was. In 1586 werd zijn vader poorter en enige jaren later schepen in die stad. Al voor 1600 was Kiliaen in opleiding in Amsterdam bij een familielid, Wolfert van Bijler, een juwelier in de Nes of de Warmoesstraat. In 1608 beschreef hij zijn reis naar Praag. In 1614 werd hij aangenomen door Jacques l'Hermite en Jan van Wely als compagnon. Van Wely werd in 1616 in Den Haag vermoord toen hij juwelen wilde afleveren bij stadhouder Maurits. In 1616 trouwde Rensselaer in Utrecht in de Geertekerk. Hij liet een aantal huizen bouwen in Amsterdam. Hij bewoonde "In't gekruiste Hart" omtrent Keizersgracht 285, tussen de Wolven en de Hartenstraat, voorheen de NCM. In 1620 liet hij de heide in het Gooi ontginnen, naar het zich laat aanzien niet ver van Crailo.

Bij de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 was Kiliaen hoofdparticipant, en bewindhebber van de Kamer van Amsterdam. Namens die Kamer was hij ook bewindhebber van de WIC zelf, samen met Albert Burgh en Samuel Godin. De Amsterdamse kamer werd belast met het beheer van Nieuw-Nederland. Kiliaen had grote belangstelling voor het particulier koloniseren van Nieuw-Nederland door middel van patroonschappen, een bijna feodale eigendomsvorm in het grotere geheel van Nieuw-Nederland.

In 1627 hertrouwde hij met Anna van Wely (1601-1670). Zij was de dochter van zijn voormalige compagnon Jan van Wely. Het echtpaar kreeg acht kinderen.

In 1629 stelde de WIC de "Vrijheden en Exemptiën" vast. Deze bevatten de basisregels voor het stichten van een patroonschap in Nieuw-Nederland. Ieder die binnen vier jaar vijftig personen naar een vooraf bepaald territorium kon verschepen kon recht doen op de titel patroon. Kiliaen meldde zich meteen aan als patroon voor een kolonie rond Fort Oranje (tegenwoordig Albany) aan de Noordrivier (tegenwoordig de Hudson). Hij kocht via Bastiaen Jansz. Krol land van de indianen en ging een samenwerkingsverband aan met zijn medebewindhebbers Albert C. Burgh, Samuel Blommaert en Samuel Godijn. In 1631 trad hij af als bewindhebber van de Amsterdamse Kamer van de WIC en wijdde zich vanuit Amsterdam aan de verdere ontwikkeling van de landbouw en veeteelt in zijn nieuwe kolonie, die hij Rensselaerswijck noemde. ( bron Wikipedia)

### Tussen Hasselt en Amerika

In 1996 verscheen het boek "Tussen Hasselt en Amerika van D. Westerhof en J. Mooiweer. Dit boek is uitgegeven door de Historische Vereniging Hasselt en bevat het levensverhaal van Kiliaen van Rensselaer. Ook andere Hasselter families die een rol speelden in Amerika worden beschreven zoals de familie Lansing en de familie Cuyler. In het boek staan veel foto's en kaarten.

In diverse Hasselt Historiaels is aandacht aan deze familie besteed zoals in jrg. 94 nr. 4